

KINDEREN VOOR KINDEREN - ROCK HET SCHOOLPLEIN

<https://www.youtube.com/watch?v=Ut2ulgU9vPk>

's Morgens vroeg klim ik uit bed
Mijn moeder heeft mijn tas klaargezet
Ik voel mijn hart in mijn keel
Het voelt apart zo'n eerste keer

Maar ik ben niet bang voor wat er komen zal
Voor niemand bang want ik rock overal

Mijn eerste dag op het schoolplein
Een grote stap voor wie ik wil zijn
Ik rock het schoolplein
Mijn eerste lach op het schoolplein
Je eerste stap naar beroemd zijn
Ik rock het schoolplein rond

En in de klas is het altijd saai
Dus zorg ik voor een beetje lawaai
De meester schrikt en de klas schreeuwt;
"vet!"
Als ik de radio op tien heb gezet!

En ook al vindt de klas mij soms raar
Aan mij de beurt, ik maak het plein rock klaar
Mijn eerste dag op het schoolplein
Een grote stap voor wie ik wil zijn

Ik rock het schoolplein
Mijn eerste lach op het schoolplein
Je eerste stap naar beroemd zijn
Ik rock het schoolplein rond

En soms zijn er van die stoere jongens
Die andere pesten om helemaal niets

Ik ben niet bang
Ik ben niet vreemd
Ik wil alleen dat iedereen gelukkig is
Want wij zijn 1 dus nooit alleen

Mijn eerste dag op het schoolplein
Een grote stap voor wie ik wil zijn
Ik rock het schoolplein
Mijn eerste lach op het schoolplein
Je eerste stap naar beroemd zijn
Ik rock het schoolplein rond





10



